



Bron: Lissa Lewis

Bijschrift

**‘If you liked it then you should have put a ring on it.’ Deze zomer luisteren we massaal naar het advies van Beyoncé. Verlovingsringen vliegen over de toonbank en meer dan ooit worden er plannen gesmeed om een partner ten huwelijk te vragen. Ook Niels en Pieter-Jan maakten een knieval. “Ik heb lang gezocht naar een fenomenale plaats. Een bijzondere, knappe locatie waar we samen met onze kinderen later nog opnieuw naartoe konden gaan.” Twee juweliers en een relatietherapeut verklaren waar deze romantische tendens vandaan komt.**

**Redactrice Liesbeth:** “Heb je ’t gezien op Instagram?”, vraagt mijn vriend als hij thuiskomt. “Charlotte en Jeff zijn verloofd.” Het eerste wat in me opkomt: zij ook al? Tijdens een etentje eerder die week kreeg ik van andere vrienden exact hetzelfde nieuws te horen - “wij gaan trouwen!” - en mijn sociale media puilen uit van de foto’s waar koppels fier hun hand opsteken om een knoert van een ring te tonen.

Toeval? Waarschijnlijk niet. Er lijkt namelijk een virus door het land te gaan. En dan hebben we het niet over corona, wel het verlovingsvirus. Heel wat koppels voelen de vlinders in hun buik fladderen en besluiten om zich te verloven. Ook zangeres Lissa Lewis (27) en haar vriend Niels hebben het zwaar te pakken. “Sinds deze week zijn we exact zeven jaar samen”, vertelt Lissa uitgelaten aan de telefoon. “Eind juni zijn we samen met mijn ouders op vakantie geweest naar het zuiden van Frankrijk. We hadden daar een huisje gehuurd.”

## Vakantie als klassieker

“Op een gegeven moment wou Niels een uitstap maken naar een van de hoogste heuveltoppen in de buurt van Nice, de Mont Boron. Ik vond dat nogal raar, maar nu weet ik dus dat hij zijn zinnen had gezet op een mooie plek met een knap uitzicht. (*lacht*) Toegegeven, het was heel romantisch. De heuvel wordt ook wel ‘de tuin van Nice’ genoemd. Het is er dus supergroen, veel hippe jongeren komen er picknicken en Elton John heeft er zelfs een villa. Toen er niemand in de buurt was, en we met z'n tweetjes uitkeken op de oude haven van Nice, is Niels op één knie gaan zitten.”

(Lees verder onder de foto.)



⋮

Bron: Lissa Lewis

Bijschrift

“Eerst dacht ik: dit is een grap. Ik had nooit verwacht dat hij me ten huwelijk zou vragen tijdens een vakantie met mijn ouders. (*lachje*) Het was dus een geslaagde verrassing”, zegt Lissa nog. “Achteraf vertelde Niels dat hij lang heeft gezocht naar een fenomenale plaats. Een bijzondere, knappe locatie waar we samen met onze kinderen later nog opnieuw naartoe konden gaan. Daar is hij zeker in geslaagd.”

⋮ Juwelenontwerpster Natasha Casteleyn  
Nimzu

Niels is zeker niet de enige die een knieval maakt tijdens een reis. Dat is een klassieke keuze, vertelt Natasha Casteleyn, de ontwerpster achter het juwelenmerk Nimzu. “Vlak voor de zomer verkopen we typisch meer verlovingsringen omdat veel mannen hun vriendin ten huwelijk willen vragen op vakantie. Zelfs tijdens dezelfde periode vorig jaar hebben we nog heel wat ringen verkocht. Waarschijnlijk omdat koppels wisten dat ze een jaar lang niks konden organiseren en tijd genoeg hadden om een trouwfeest te plannen.”

Jennifer Elliot knikt. Zij is de oprichtster van het juwelenlabel Elliot & Ostrich en ziet elk jaar tijdens de vakantieperiode een piek in de verkoopcijfers. "Een aanzoek op een romantisch plekje ergens in de wereld is gewoon *kweetnie* hoe idyllisch. Dit jaar is de tendens zelfs groter dan anders. Klanten hebben hun vakantie- en dus hun verlovingsplannen door corona even on hold moeten zetten, maar nu er weer meer mogelijk is, zien we de vraag om de perfecte ring sterk toenemen."

## Uitstel maar zéker geen afstel

Waarom de vakantieperiode zo'n geliefd moment is voor koppels? Relatietherapeut Sarah Hertens bevestigt wat ons buikgevoel zegt: "Op vakantie voelen mensen zich beter. Ze zijn meer ontspannen, ze hebben geen zorgen, de zon en het heerlijk weertje doet deugd, en ze hebben ook meer seks wat de intimiteit ten goede komt. Dus ja, het is gewoon het ideale moment. Het voelt beter dan thuis aan het keukenaanrecht tussen de soep en de patatten."

De relatie-expert merkt ook dat veel koppels hun aanzoek hebben uitgesteld door corona. "Ik herinner me een man die naar mijn praktijk kwam en maar bleef wachten op het ideale moment. Hij wou er echt iets speciaals van maken. Tot twee keer toe heeft hij het aanzoek afgeblazen, omdat de pandemie roet in het eten gooide. Uiteindelijk heeft hij een chalet in de Ardennen gehuurd en heeft hij daar dé vraag gesteld."

## Huisje, boompje, verloving

Kortom, na het vermaledijde jaar 2020 zijn er dus veel mensen die de toekomst rooskleurig tegemoet zien en in het huwelijksbootje willen stappen. En dat is geen nieuw verschijnsel. In eerdere tijden van crisis ging het aantal aanzoeken en huwelijken ook omhoog. Dat was bijvoorbeeld ook het geval na de Tweede Wereldoorlog. "Na een crisis, zoals corona, maar evengoed na een overlijden van een familielid bijvoorbeeld, kan het twee richtingen uitgaan. Ofwel brengt het koppels dichter bij elkaar en ervaren ze een soort van verbinding, ofwel drijft het hen uiteen. Zit je in de eerste groep, dan ga je daarna sneller grotere stappen zetten - richting huisje, boompje, verloving."

"Veel koppels beschouwen de pandemie ook als de ultieme relatietest. Ze gaan ervan uit: 'Hey, we hebben dat overleefd. Nu kunnen we samen alles aan'. Plus, de voorbije maanden hebben mensen stilgestaan bij wat ze belangrijk vinden in het leven. De ratrace lag even stil, we liepen minder rond als kiekens zonder kop en maakten meer bewuste keuzes. Dat deed mensen ook nadenken over hun relatie."

⋮ Pieter-Jan Boucquaert  
Organisatie van de geciteerde

Het klinkt alleszins herkenbaar voor Pieter-Jan Boucquaert (33) en zijn vriend Vincent Dardenne (35). "Vincent had net voor corona een 3D-animatie-studio opgestart, Studio Plankton, dus de onzekerheid die corona met zich meebracht, zette wel wat druk op onze relatie. Maar we hebben ons daardoor geworsteld en onze relatie is nu sterker dan ooit. Meer zelfs: heel die rotperiode heeft ons doen inzien dat we alle momenten die we kunnen vieren ook echt moeten vieren. Celebrating life! Omdat we binnenkort tien jaar samen zijn, en niet te vergeten: dat we in België de mogelijkheid hebben om überhaupt te kunnen huwen, leek het me een perfect moment om hem te vragen."

"Voor het aanzoek zelf had ik een plekje uitgekozen op een heuvel bij het Spaanse dorpje Port de Sóller. We hebben daar een agriturismo, en da's een mooie en rustige setting. Ik had alleen geen idee wat ik bij een aanzoek aan een man moest geven. Omdat ik meer waarde hecht aan de symboliek dan aan een ju-

weel, heb ik samen met mijn juwelier een stukje goud laten opblinken en in een doosje gestoken, zoals bij een klassieke ring. Het goudklompje kunnen we dan laten smelten tot onze twee trouwringen."

(Lees verder onder de foto.)

## Heel praktisch

Voor wie zich geïnspireerd voelt, nog even dit: "Heel typisch voor mannen is dat ze op het laatste moment naar een juwelier stappen", meent Natasha. "Ze willen nog rap-rap een ring scoren om een week later de vraag te stellen. Ik heb altijd veel sympathie voor die kerels, want ik ben met hetzelfde type getrouwd. (*lacht*) Maar hou er toch rekening mee dat een verlovingsring meestal niet op een-twee-drie is gemaakt. Op de Keyserlei in Antwerpen (*waar veel diamantzaken zijn, ndvr.*) kan je misschien een winkel binnenstappen en een uur later weer naar buitengaan met een ring. Maar bij kleine ontwerpers worden de ringen op maat gemaakt. Dan kan je toch rekenen op een levertermijn van minstens twee à drie weken."

"En nog een laatste tip: vergeet de ringmaat niet, of neem een ring van je geliefde mee ter referentie. Maar wees zeker dat het eentje is die je partner aan de ringvinger draagt. Daar durven mensen zich ook wel vaker in te vergissen."

## Lees ook:

[Op eerste grote reis met je \(corona\)lief: experte licht toe hoe je die relatietest overleeft. "Spaar je irritaties niet op voor thuis"](https://www.hln.be/seks-en-relaties/op-eerste-grote-reis-met-je-corona-lief-experte-licht-toe-hoe-je-die-relatietest-overleeft-spaar-je-irritaties-niet-op-voor-thuis~a47c71ff/) (<https://www.hln.be/seks-en-relaties/op-eerste-grote-reis-met-je-corona-lief-experte-licht-toe-hoe-je-die-relatietest-overleeft-spaar-je-irritaties-niet-op-voor-thuis~a47c71ff/>). (+)

[Wanneer de vonken eraf vliegen: relatietherapeut legt uit wat chemie is. "Pas als alle vijf ingrediënten aanwezig zijn, is er echte 'chemistry'"](https://www.hln.be/seks-en-relaties/wanneer-de-vonken-erf-vliegen-relatietherapeut-legt-uit-wat-chemie-is-pas-als-alle-vijf-ingredienten-aanwezig-zijn-is-er-echte-chemistry~a05dae36/) (<https://www.hln.be/seks-en-relaties/wanneer-de-vonken-erf-vliegen-relatietherapeut-legt-uit-wat-chemie-is-pas-als-alle-vijf-ingredienten-aanwezig-zijn-is-er-echte-chemistry~a05dae36/>). (+)